



Zondag 14 januari 2018

18.30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. E. de Mots

---

### **Lied 300:1, 4 en 6 (LvdK)**

1. Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
ja en amen wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen,  
Heer, dan is uw pleit beslecht.
  
4. Als de graven openbreken  
en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan:  
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan.
  
6. Van die dag kan niemand weten,  
maar het woord drijft aan tot spoed,  
zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet,  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed!