



Zondag 14 januari 2018

9.30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: Ds. M.J. van Oordt

---

### Lied 157 (OTH)

Nabij Gods hoog verheven troon  
is iemand die steeds voor mij pleit;  
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon  
en Priester tot in eeuwigheid.

Mijn naam, geschreven in zijn hand,  
bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet:  
geen aanklacht houdt meer stand,  
wanneer mijn redder pleit voor mij. (2x)

Al klaagt de satan mij steeds aan,  
terwijl hij wijst op al mijn schuld,  
ik kijk omhoog en zie Hem staan  
die alles voor mij heeft vervuld.

Omdat Hij al mijn zonden droeg  
en door zijn bloed ben ik nu vrij,  
want Jezus' offer was genoeg  
voor Gods vergeving ook voor mij. (2x)

Ja, Hij is mijn gerechtigheid,  
want zie, het Lam is opgestaan!  
Hij troont als Heer der heerlijkheid,  
wiens liefde eeuwig zal bestaan.

Ik leef in Hem en Hij in mij;  
zo één met Hem sterf ik niet meer;  
eens zal ik zitten aan zijn zij,  
mijn Jezus, Redder en mijn Heer. (2x)