



Woensdag 14 maart 2018

19.30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. M.J. van Oordt

---

### Lied 177 (OTH)

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,  
bent U die zoveel van mij houdt.  
Ik ben verwonderd, sprakeloos,  
dat U mij kent, dat U mij koos.  
Uw kostbaar bloed verlost mij;  
eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.  
O, ik was blind tot U liet zien:  
het is genade, onverdiend!

Wij volgen U Heer, overal,  
waarheen U ons ook brengen zal.  
Dwars door beproeving, door de strijd,  
bouwt U het hemels koninkrijk.  
Ons hele leven, hier en nu,  
blijft U in ons, en wij in U.  
O Jezus in uw grote kracht,  
wordt alles wat U wilt, volbracht!

Wij gaan op weg met goede moed,  
vol van uw Geest die ons behoedt.  
De vreugde die nog voor ons ligt,  
houdt heel ons hart op U gericht.  
U bent de hoop van ons bestaan;  
U laat ons nooit verloren gaan!  
Sterk in uw kracht, met zekerheid,  
leidt U ons naar uw koninkrijk.

} 2x