

# Biddag 2018



## Vertel het maar

Dominee: van Oordt - Koster: Bouwman  
Orgel: Mw. Veenstra - Piano: Wilbert Baelde - Dwarsfluit: Maria van Dijk



**Welkom! Fijn dat je/u er bent!**



**We zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen**

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.



**We bidden in stilte**



**Votum en groet**



**We zingen: U weet wat ik denk**

U weet wat ik denk, U weet wat ik voel.  
U weet wat ik zeg, U weet wat ik bedoel.  
Er is niets voor U verborgen, U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leidt mij in het rechte spoor.

U ziet hoe ik lig, U ziet waar ik ga.  
U ziet of ik zit, U ziet wanneer ik sta.  
Er is niets voor U verborgen, U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leidt mij in het rechte spoor

U helpt als ik val, U troost als ik huil.  
U droogt al mijn tranen, wanneer ik bij U schuil.  
Er is niets voor U verborgen, U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leidt mij in het rechte spoor



**We belijden ons geloof**



**We zingen: Psalm 48:6**

Want deze God is onze God  
Hij is ons deel, ons zalig lot,  
door tijd noch eeuwigheid te scheiden:  
ter dood toe zal Hij ons geleiden.



**We gaan bidden**



**We zingen: Hé luister mee**

Refrein: Hé, luister mee naar een nieuw verhaal,  
een nieuw verhaal uit het boek van God. (2x)

Net zoals je elke dag je boterhammen eet  
en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet,  
zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer,  
je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer.  
Refrein.



**We lezen uit de Bijbel: 2 Koningen 4:1-7**



Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets

anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw burens, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat





overblijft.

## **We zingen psalm 117 (OTH 50) in canon**

Looft de Here, alle gij volken,  
prijst Hem alle gij natiën,  
want zijn goedertierenheid is machtig over ons  
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.  
Halleluja (8x)



## **Brief van Gerdine**



## **We zamelen geld in voor de adoptiekinderen**



**Na de collecte zingen we:**

## **Psalm 81:12 en het lied Heer wijs mij uw weg vers 2 en 4**

Opent uwen mond,  
Eist van Mij vrijmoedig  
Op Mijn trouwverbond.  
Al wat u ontbreekt,  
schenk Ik, zo gij 't smeekt,  
mild en overvloedig.



Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed  
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet  
Als mij het zicht ontbreekt het donker is  
Leidt mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is

Heer, toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend  
Hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt  
Als ik de weg niet weet de hoop opgeef  
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft



## Preek

Thema: Vertel het maar



Themalied (wijs psalm 100)

Omdat een vrouw geen raad meer weet  
klaagt zij haar nood bij de profeet:  
'Wij hebben schulden bij een man  
die ik niet meer betalen kan.'

Helaas, mijn man is er niet meer.  
De schuldheer dreigt nu elke keer.  
Mijn zonen zullen slaven zijn.  
Dat geeft verdriet en heel veel pijn.'

Elisa vraagt: 'Wat hebt u wel?'  
'Een kruikje olie', zegt ze snel.  
'Vraag burens, of men vaten geeft,  
en zorg dat u er heel veel heeft.'

De jongens slepen vaten aan.  
Zij heeft de deur op slot gedaan  
en heeft daarna, met veel geduld  
de vaten allemaal gevuld.



Als zij dit aan Elisa meldt,  
zegt hij: 'Verkoop dit voor veel geld.  
Betaal daarmee uw schulden af  
en leef van wat de Heere gaf.'

Zo zorgde God in deze nood.  
Nog altijd is Zijn liefde groot.  
Vertel Hem maar, waar je mee zit.  
God luistert altijd als jij bidt.



**We gaan danken**



**We zingen: Psalm 146:3**

Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die, door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER, zijn God.



**We ontvangen de zegen**



**Tenslotte zingen we: Ga met God en Hij zal met je zijn**

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen  
met Zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden  
over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten  
in Zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn



**Fijn dat jij/u er was!**



Om thuis over door te praten:



We zongen in psalm 81 'opent uwen mond'  
Zeg eens in eigen woorden wat dat betekent



Kun je een voorbeeld noemen dat je God niet begrijpt,  
maar Hem wel wilt vertrouwen?



De vrouw en haar zonen worden aan het werk  
gezet. Had God hen nodig om een wonder te  
kunnen doen? Waarom wel/niet?



Wat vraagt God van jou,  
zodat Hij naar jouw vragen  
kan luisteren?



De vrouw moest de deur sluiten toen zij  
(of eigenlijk, God) aan het werk ging.  
Heb jij ergens zo'n plekje waar je  
even alleen met God kunt zijn?

