

Bouw Uw Koninkrijk

Het Fundament



Dit jaar is het jaarthema 'Bouw Uw Koninkrijk', waarin we als gemeente nadenken over evangelisatie. Hoe vertellen we aan anderen de blijde boodschap van Christus? Als eerste staan we stil bij het 'Fundament'. Daarom ook dit weekboekje, om thuis hierover na te denken, voor jong en oud!

Dag 1: Een dwaas en wijs man

Lees Mattheus 7:24-29

De Heere Jezus is aan het slot gekomen van de Bergrede. Er zijn maar twee mogelijke reacties op Zijn prediking: of je doet Zijn wil, of je doet Zijn wil niet. De Heere Jezus toont dat aan door de vergelijking te maken tussen twee huizenbouwers. Wat valt u/jou op?

Op welke huizenbouwer lijkt u/jij vooral? Waar blijkt dat uit? Noem voorbeelden uit uw/jou dagelijks leven.

Liedsuggestie: 'Vaste rots van mijn behoud' (Bundel '38, 174)

Bid voor elkaar, bid voor iemand die niet of niet meer in de kerk komt.

Dag 2: Goud of Hout

Lees 1 Korinthe 3: 10-23

Hierin wordt een vergelijking gemaakt met de bouw van verschillende materialen op het Fundament, namelijk Jezus Christus. Ga bij uzelf eens na: De vergelijking wordt gemaakt dat wij Gods tempel zijn. Wat wordt hiermee bedoeld en wat heeft dit voor consequenties in ons dagelijks leven?

Wat is het belang van Romeinen 8:1 in het licht van 1 Korinthe 3?

Wat zijn duurzame materialen om de kerk en ons leven mee te bouwen?

Liedsuggestie: 'Ik bouw op U (Opwekking 124)

Bid dat God ons mag gebruiken in Zijn dienst als bouw materiaal in Zijn Koninkrijk.

Dag 3: Bouwen op het Fundament

Lees Efeze 2: 11-22

In deze bijbeltekst gaat het, net als gisteren, over bouwen op het fundament. Hierin komt ook de nadruk op de verlossing door het bloed van Christus.

Wat betekent het voor u/jou, de verlossing door het bloed van Christus? Of worstelt u daarmee?

Sta eens een paar minuten stil bij de verzen 18-20 en laat de woorden op u/je in werken.

Hoe zou u/jij meer vanuit dit Fundament kunnen of willen leven, en willen we ook anderen hierin laten delen? *Bid hiervoor met elkaar.*

Liedsuggestie: 'k Stel mijn vertrouwen

Dag 4: De Hoeksteen

Lees Psalm 118: 22 en Jesaja 28:16

Ook in het Oude Testament wordt er al gesproken over de Hoeksteen van het Fundament, namelijk het verlossende werk van Jezus Christus. Hij is de steen die de metselaars hebben afgekeurd en verworpen, denk maar aan de kruisiging. Maar God heeft Jezus tot Hoeksteen gemaakt. Hij is het fundament van de kerk. Op Christus kun je echt bouwen!

Lijkt u/jij wel eens op de metselaars die de steen hebben afgekeurd en verworpen? Op welke momenten?

Op welke manier laat u/jij uw/jouw leven bepalen door de Hoeksteen Jezus Christus? Kunnen mensen in de omgeving dit aan u/jou zien en waardoor?

Liedsuggestie: Psalm 118:11

Bid en dank God dat Hij Jezus Christus stuurde om voor zondaren te sterven. Bid om bemoediging.

Dag 5: Alles wat is beloofd

Lees 2 Korinthe 1: 12-22

Wat geloof je als christen? de Catechismus (vraag 22) zegt heel treffend: Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Alle beloften van God zijn vast en betrouwbaar. Het is God die ons Christus als fundament geeft, die ons gezalfd heeft en ons als voorschot de Heilige Geest gegeven heeft.

Op welke manieren kan Gods Geest door mensen heen werken? Noem voorbeelden uit uw/jou eigen leven of omgeving.

Zijn er zonden in uw/jou leven die de Heilige Geest verhinderen om Gods werk in u/jou tot bloei te laten komen? *Benoem deze in uw/jouw gebed naar God.*

Liedsuggestie: Een vaste burcht is onze God (Bundel '38, 96)

Dag 6: Het karakter van Christus werk

Lees Johannes 3: 1-17 en Johannes 3: 1-20

Als we bouwen op het Fundament in Christus, dan leren we ook steeds meer over het karakter van Christus' werk. Ook Johannes schrijft daarover, zelfs voor de geleerde Nicodemus is dit moeilijk te begrijpen.

Wat bedoeld de Here Jezus als hij het over de wedergeboorte heeft? Wat heeft dit te maken met het fundament?

Bent u/jij wedergeboren? Wat heeft de wedergeboorte ons te vertellen, als u/je denkt aan het Woord verkondigen aan anderen?

Hoe moet Jezus u 'wassen', zodat Hij meer en meer uw Heer en Meester wordt? *Bid tot God om vernieuwing van ons leven.*

Liedsuggestie: Psalm 143:10

Dag 7: Geestelijke volwassenheid

Lees Hebreeën 5: 11-6:3

Soms kunt u/kun je afvragen, waarom je niet verder groeit in je geloof. Waarom is dat zo? Zijn we te druk met ons eigen leven? Als je je afvraagt, waarom je niet verder groeit in het geloof, lees dan deze verzen nog eens door (Hebreeën 6:1-3).

Wat bedoeld de schrijver van de Hebreeënbrief met babymelk?

Wat neem jij je voor, om meer aandacht te besteden aan het leven met en door God? *Neem de tijd om hier ook om te bidden.*

Liedsuggestie: 'Heer, wijs mij Uw weg' (Sela)

Tip van de week!

Reserveer een uur en ga op zoek naar teksten in de Bijbel, die gaan over het fundament. Dit kan bijv. met een concordantie (als jij/u die hebt), of via internet, bijv. via herzienestatenvertaling.nl, en dan zoeken op 'fundament', via de woordzoeker. Heel inspirerend!

Voor de kinderen!

Het woord fundament is gewoon een heel moeilijk woord! Wat betekent het eigenlijk? Zoek de betekenis ervan eens op in een woordenboek, of vraag het aan je vader of moeder. Wat heeft dit nou te maken met de Here Jezus?

Lees samen het verhaal van de man, die zijn huis op zand of op een rots gaat bouwen. Dit verhaal staat in Mattheus 7:24-29. Lees het samen uit de kinderbijbel. Waarom is de ene meneer dom, die zijn huis op zand bouwt? En wat wordt er met die rots bedoeld?

Zing samen 'Lees je Bijbel, bidt elke dag'

Hieronder staat een mooie kleurplaat voor de kleinsten, en ook een leuke puzzel. Veel plezier!





Heb je gezien hoe de wijze man zijn huis bouwt?
 En welke 'bouwstenen' deze dwaze man gebruikt?
 Wie is de dwaze man en wie de wijze?
 Zet de woorden 'dwaas' en 'wijs' bij de juiste man.
 Ga na welke weg ieder gaat en kleur de labeltjes
 van de wijze man groen en van de dwaze man rood.