

Van harte welkom bij de Openluchtdienst!

Thema: Lopen over water

Deze dienst is een gezamenlijke dienst van de Bethlehemkerk, Brugkerk en Willibrorduskerk.

Woord van welkom

Wij zijn een moment stil

Kyriegebed: Heer ontferm u over ons

*Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Heer ontferm U)*

Heer, laat er méér ontferming zijn,
in een wereld vol van lijden, groot en klein,
als toonbeeld van barmhartigheid,
in woord en daad en wereldwijd.

Heer, laat uw kerk als Christus zijn,
voor de wereld zuiver, geloofwaardig zijn.
met liefde voor uw Koninkrijk;
uw kerk te zijn in elke tijd.

*Heer ontferm U over ons. / In ons midden, in ons bidden.
Uw ontferming die ons drijft, / wekt in ons bewegingheid.*

Heer, laat ons méér een dienaar zijn,
voor allen die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn.
met hartstocht voor gerechtigheid,
met daden van barmhartigheid.

Heer zie ook ons bewogen aan,
waar wij tastend, zoekend door het leven gaan.
In moeite en onzekerheid;
blijf bij ons Heer, nu en altijd.

© Sela

Glorialied: Hoogste God

Kom kijken wat de Heer gaat doen,
wees stil voor Zijn besluit:
Hij breekt de boog, het wapentuig, en bant de oorlog uit.
O Machtige van Israel,
U staat aan onze kant.
Wij hopen op de God die wagens
in het vuur verbrandt.

Refrein:

*Hoogste God, U draagt ons / U staat altijd naast ons.
U bent onze schuilplaats. / U bedwingt de storm.
U blijft bij ons in ons diepste lijden.
Waar zijn wij zó veilig / als bij de hoogste God?*

O God van Jakob, groot en sterk
verhef uw stem en spreek;
de aarde beeft en alle bergen
storten zich in zee.

O Heer, die ons in leven laat,
al is ons hart verhard;
O God die bergen beven laat,
kom, overwin ons hart!

Refrein

Al kolken zeeën om ons heen,
U bent de God die wind en storm bedwingt.
Ik word stil en weet:
al wankelt alles, schudt de aarde
en gaan volken wreed tekeer,
mijn God heeft alles in Zijn hand.

Refrein

© Bundel Opwekking 816, naar: Psalm 46

Gebed

Kinderverhaal



Kinderlied: 'God heeft een plan met je leven'

God heeft een plan met je leven / je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen, / 't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden, / Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt, / ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot, / durf op water te lopen.
Vraag God om hulp / en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang, / Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd, / in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. (2x)

© Bundel Op Toonhoogte 496

Evangelielezing | Matteüs 14: 13 – 14 en 22 – 32

Voorganger: De Heer zij met u

Allen: En met uw geest.

*Voorganger: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer
Jezus Christus volgens Matteüs*

Allen: Lof zij U, Christus!

Jezus vertrok vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen; en de menigte, die dat hoorde, volgde Hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar

in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heer, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heer, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God!

Voorganger: Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Lied: De Heer is mijn herder

De Heer is mijn Herder! / 'k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden / Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens / Aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder! / Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen / Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m', als ik wankel; / Hij draagt m', als ik viel.

© Psalm 23b Liedboek 2013

Preek

Lied: 'Lopen op het water'

U leert me lopen op het water / de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten / daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

*En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.*

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.

© Bundel Opwekking 789

Wij belijden ons geloof: 'Jezus alleen'

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

© Bundel Weerklank 460 (b)

Gebeden, moment stilte en gezamenlijk Onze Vader

Lied 'God van Trouw'

God van trouw, / U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst. / Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U, / opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U, / opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

© Bundel Hemelhoog 335

Zegen

