



Jezus staat voor de hogepriester.

Dit is de eerste plek waar hij naar toe wordt gebracht als hij is gearresteerd.



Deze poster heeft de politie verspreid om zo mensen naar hun toe te laten komen als er iets vervelends is gebeurd. Als je niets aan de politie laat weten kunnen zij geen actie ondernemen.

Zonder aangifte kan de dader  
niet worden vervolgd



Er werd tegen Jezus ook aangifte gedaan, maar was de aangifte van Jezus eerlijk?

Waarom wel? Waarom niet?

.....

.....

Wie deden er aangifte tegen Jezus?

.....

.....

Hoe heette de hogepriester waar Jezus bij terecht stond?

.....

Waren er getuigen tegen Jezus en wat zeiden zij?

.....

.....

Wat is de deftige naam van deze groep mensen?

.....

Uit welk Bijbelboek wordt dit Bijbelgedeelte gelezen:.....

Jezus gaat na de hogepriester nog naar 3 andere plekken, wat is de goede volgorde?

- a) Pilatus, volk van Jeruzalem, Herodes
- b) Herodes, Pilatus, volk van Jeruzalem
- c) Pilatus, Herodes, volk van Jeruzalem
- d) Volk van Jeruzalem, Pilatus, Herodes

### De hogepriester vraagt aan Jezus:

- Wilt U eerst eens iets eten en drinken?
- Waarom geeft U geen antwoord?
- Bent U bang?

Jezus geeft geen antwoord. Hij zegt helemaal niets!



### Dan vraagt de hogepriester:

.....

.....

.....

Eindelijk begint Jezus te spreken.

Wat Jezus zei lees je als je de rebus oplost:



Wat? Is deze Jezus de Zoon van God? Deze gevangene? Ja! Op deze manier is Hij de Zoon van God. **Geen krachtpatser, geen vechtkoning. Nee! Hij is een Koning die een Knecht wilde zijn.** Hij wilde lijden en sterven voor ons, voor jou en mij.



Jezus is een Koning die geslagen wordt...kun jij je voorstellen dat onze koning Willem Alexander geslagen wordt?

Deze kroon hiernaast kun je ook 'kapot' knippen en dan weer als een puzzel in elkaar zetten. Zo zal Jezus ook eerst moeten lijden en sterven om daarna iets heel moois voor ons te kunnen doen!

De mannen die Jezus slaan hebben hem eerst geblinddoekt en vragen dan of Hij kan zeggen wie Hem heeft geslagen. Wat gemeen!

Ze zeggen ook hele lelijke woorden tegen Jezus...je hebt gelukkig ook mooie woorden. Gebruik die maar veel om lieve dingen te zeggen en om mooie liedjes over de Heere Jezus te zingen.

Er zijn 2 liedjes...1 liedje wordt in de kerk gezongen. Zing maar mee.

Een mooi lied wat past bij de preek is:

<https://www.youtube.com/watch?v=bUs9BebVo7A>

Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God, als menszoon.  
Hij diende ons als een knecht  
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept,  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.  
De hand die aard en hemel schiep,  
vergaf de hand die Hem sloeg.  
De man, die onze zonden droeg.

Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept,  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij,  
elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er need'rig en klein?  
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept,  
om te dienen iedere dag,  
gedragen door Zijn liefd' en kracht

Een ander mooi lied om mee te zingen en  
over na te denken is:

<https://www.youtube.com/watch?v=n0EqhSrncI>

---

Waarom bleef U zo stil  
Toen ze U vroegen  
Bent U de koning der Joden  
Waarom bleef U zo stil  
Toen ze U sloegen  
En aan een kruis wilden doden

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons  
Misschien

Waarom vocht U niet terug  
Toen ze U vonden  
En als een dief wilden vangen  
Waarom vocht U niet terug  
Toen ze U bonden  
En aan een hout wilden hangen

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons  
Misschien

Waarom zei U geen woord  
Toen ze zo spuugden  
En U bespotten en lachten  
Waarom zei U geen woord  
Toen ze U duwden  
En U naar Golgotha brachten

Dacht U aan ons  
En dat U de Vader zou zien  
Dacht U aan ons

Misschien Windows activ

Ga naar Pc-instelli

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

# PUZZEL

Een woordzoeker over de lijdensstijd. De woorden staan verstopt van links en vanaf rechts en van boven en beneden.

beschuldiging  
kieren  
rechterhand  
doden  
onschuldig  
sanhedrin  
drie  
opbouwen  
spreken  
getuigen  
overpriesters  
schuldig  
hogepriester  
paleis  
tempel  
Jezus  
Petrus  
zwijgen  
Kajafas

A	O	J	Q	B	H	F	T	J	C	W	S	B	A	I	R
E	A	I	X	A	S	Y	H	D	P	R	R	E	N	M	E
D	M	F	T	N	E	K	E	R	P	S	E	S	N	O	T
N	S	C	H	U	L	D	I	G	S	G	T	C	I	N	S
A	N	E	W	U	O	B	P	O	F	E	S	H	R	S	E
H	V	N	O	P	B	P	Q	C	S	T	E	U	D	C	I
R	N	Q	H	Z	H	O	J	C	U	U	I	L	E	H	R
E	Z	W	I	J	G	E	N	Q	Z	I	R	D	H	U	P
T	D	K	A	J	A	F	A	S	E	G	P	I	N	L	E
H	O	O	L	E	P	M	E	T	J	E	R	G	A	D	G
C	D	D	I	E	D	Q	S	U	P	N	E	I	S	I	O
E	E	R	Q	E	O	U	I	Y	E	F	V	N	Q	G	H
R	N	I	V	W	X	Y	E	R	T	R	O	G	D	S	A
H	D	E	Q	H	S	T	L	B	R	E	E	K	X	U	O
H	E	G	B	N	D	B	A	K	U	N	E	R	E	L	K
H	D	M	P	U	B	G	P	V	S	N	D	Z	Z	H	K

Oplossing rebus: U zegt dat Ik het ben

Oplossing c (Pilatus, Herodes, volk van Jeruzalem)