

Vanavond gaat het in de dienst over de Heere Jezus die voor Pilatus verschijnt. Barabbas wordt vrijgelaten..... De dominee heeft een paar vragen voor je, om over na te denken tijdens de preek!

- Welke feestdag is het in Jeruzalem?
- Hoeveel keer zegt Pilatus dat de Heere Jezus onschuldig is?
- Waarom zit Barabbas in de gevangenis?
- Wat betekent de naam van Barabbas?
- Waarom wordt Barabbas vrijgelaten?
- Wat betekent dit alles voor jou, wanneer je gelooft in de Heere Jezus?
- Wat ga je thuis nog aan je ouders vragen over de preek?

