

In de gemeente in Korinthe waren een aantal mensen in de kerk, die niet in de opstanding uit dood geloofden. Paulus legt daarom uit dat iedere gelovige zal opstaan en een nieuw leven krijgt, als de Heere Jezus terugkomt.

Wat vragen om over na te denken:

1. Ken je mensen uit de Bijbel die zijn opgestaan uit de dood?
2. Sommige mensen uit Korinthe vinden het moeilijk om te begrijpen dat mensen opgestaan uit de dood. Toch gebeurt dat omdat de Heere Jezus leeft! Ook Thomas vond het eerst moeilijk om te geloven dat de Heere Jezus was opgestaan. Wat zou jij aan de mensen in Korinthe willen zeggen, om ze te helpen geloven.
3. Het is wel heel mooi om te weten ook iedereen, die bij Jezus hoort, zal opstaan uit de dood, en elkaar weer zal ontmoeten. Je kan denken bijvoorbeeld aan je opa of oma, die altijd veel over de Heere Jezus vertelde. De Heere Jezus zegt ook: In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. (Dat staat in Johannes) Maak daar eens een mooie tekening van.

Bidden:

Wordt er voor iemand speciaal gebeden?

.....

Misschien wil je hier thuis ook voor bidden.

Welk lied vind je het mooist?

Welke moeilijke woorden in de preek begrijp je niet? Vraag wat ze betekenen aan je vader of moeder.

Woord doolhof: Doe je best, het is best wel lastig!!!



Tekening: De Heere Jezus wekt Lazarus op uit de dood

