

# Hoi meiden en jongens,

Fijn dat jullie in de kerk zijn/meekijken met de dienst!

Vandaag gaat het over Mattheüs 18:1-10.

We hopen dat de vragen, puzzels en opdrachten je helpen om iets nieuws te leren over de Here God, en over wie jij voor Hem mag zijn!

## Vragen

Wat vragen de discipelen aan Jezus? (Mattheüs 18:1)

---

En, wat geeft Jezus als antwoord?

---

Waarom wil Jezus graag dat je 'als een kind' bent, denk je?

---

In het midden staan zinnen/situaties. Horen ze links of rechts? Geef ze een kleur of trek lijnen. Zijn er ook die bij allebei horen?

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| Belangrijk voor Jezus | Een pasgeboren baby   | Belangrijk voor mensen |
|                       | Iemand die heel goed de Bijbel uit kan leggen                   |                        |
|                       | Een minister president  |                        |
|                       | De directeur van de school                                      |                        |
|                       | Iemand met veel liefde  |                        |
|                       | Een dominee met een mooie preek                                 |                        |
|                       | Iemand die mooi kan zingen, zodat iedereen het hoort            |                        |
|                       | Iemand die niet kan lezen, maar graag verhalen over Jezus hoort |                        |
|                       | Iemand die ziek is en geen boodschappen kan doen                |                        |

Jezus had twaalf discipelen. Eén van hen staat twee keer op de tekening.  
Zoek hem op.



De herder is één van zijn schapjes kwijt.  
Hij zoekt net zo lang tot hij het heeft gevonden.  
Zoek jij de verschillen in deze tekeningen? Heb jij 'oog voor het kleine'?

## Opdracht

Volgende week is er avondmaal. Denk er deze week eens over na:  
Wat krijgen de mensen die aan het avondmaal gaan?  
Wat zou jij graag van Jezus willen **krijgen**?  
Is er ook iets wat jij aan Hem zou willen **geven**?

**Maak** een plekje in je kamer waar je alles neerlegt of ophangt wat je aan de Here Jezus zou willen geven. Een brief, een tekening, iets wat je gevonden hebt of een vraag die je wilt stellen... Maak het een plekje van jou voor Jezus. En **vraag Hem maar wat Hij aan jou wil geven!**  
Zet je een foto op de gemeente-app als het plekje af is? Of hou het lekker alleen tussen jou en Hem, dat is ook helemaal goed! ;-)

