

Hallo allemaal! Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis meekijken! Vandaag gaat het over Handelingen 7:19-29. Stefanus is vol van geloof en houdt een toespraak voor de Joodse leiders. Hij waarschuwt hen. We hebben een paar vragen, puzzels en opdrachten gemaakt. Dit helpt je om helpen om iets nieuws te leren over de Here God!

Wie, wat, waar?

In het midden staan een paar zinnen, horen die bij Stefanus of Mozes, of helemaal niet? Geef ze een kleur, en trek een lijn naar het goede antwoord.



Voor de oudsten:

Stefanus houdt een toespraak voor de Joodse leiders. Hij vertelt ze dat ze niet naar God luisteren. Probeer zelf een toespraak te schrijven, hoe je God moet dienen. Wat zou jij zeggen?

Opzoekpuzzel

Vind de antwoorden op de vragen in Handelingen 7. Het vers staat erbij! Wat is de oplossing?

1. Die ging.....met ons geslacht
(vers 19)
2. In die werd Mozes geboren
(vers 20)
3. En toen hij te werd gelegd
was (vers 21)
4. Nam de dochter van de
hem op (vers 21)-
5. En toen hij zag die onrecht
leed. (vers 24)
6. En de dag zagen zij hem
(vers 26)
7. En Mozes op dat woord
(vers 29)
8. En..... werd onderwezen in alle
wijsheid (vers 22)



Zoek de verschillen.....

De Israëlieten zijn slaaf van de Egyptenaren. Ze moeten hard werken, en Mozes zag het onrecht. Zoek de verschillen.....





Pak je kleurpotloden, en kleur hem mooi in. Deze gaat over Stefanus die uitleg geeft.