

Dienst: 4 juli 2021  
Tekst: Daniël 8: 9-12  
Thema: Opstand tegen de dienst van God

### Kleurplaat voor de kinderen



## Preekschets

We leven in roerige tijden: de kerk in het westen heeft het zwaar. Corona heeft diepe sporen getrokken. Het is tegelijk een versterking van het proces van ontkerkelijking dat reeds gaande is. Heel de cultuur en maatschappij lijkt in het teken te staan van secularisatie: God, Zijn Woord en instellingen, ze moeten weg uit het leven. Dat proces is zo snel gegaan en gaat steeds verder.

Het raakt ook ons, het omringt ons. Het knaagt aan onze geestelijke fundamenten. Kerkelijk leven, de ervaring van de eredienst, de doorwerking van de prediking, maar ook persoonlijk geloof, de omgang met de Bijbel en het dagelijkse gebed – alles lijkt te worden ondergraven door het voortgaande proces van secularisatie.

We raken zoveel kwijt in de vaart van het moderne leven: eenvoudige Godsvreze, gehoorzaam luisteren naar het Woord, teer gebedsleven, persoonlijk omgang met God. Het lijkt wel alsof de boze in onze tijd aan de winnende hand is. Maar dat ligt fundamenteel anders.

Daniël krijgt weer visioenen te zien. Het is in de tijd van de regering van koning Belsazar, de koning van Babel. Het is de wintertijd. Het is een periode van politieke onrust. Aan de oostkant van het rijk van Babel komt het rijk van de Meden en Perzen op.

Daniël krijgt een visioen. Hij ziet een ram met twee hoorns. Dat is een teken van het rijk van de Meden en Perzen. Babel zal vallen, het medo-perzische rijk zal overwinnen. Want dan verschijnt er een geitenbok vanuit het westen, razendsnel trekt het op. Dat is het Griekse rijk onder leiding van Alexander de Grote. Het verslaat en vertrapt de ram, het rijk van de Meden en Perzen. Deze geitenbok wordt snel groot, een wereldrijk. Maar Alexander sterft jong en zijn rijk wordt verdeeld onder vier generaals.

Er komt een kleine hoorn tevoorschijn (vers 9). Maar die wordt uitzonderlijk groot. Dat is koning Antiochus IV Epifanes. Hij was een kleine vorst, maar hij wordt groot en trekt op tot het 'sieraadland', het beloofde land (vers 10). Hij valt ten diepte God Zelf aan en zijn sterren, zijn kinderen (vers 11). En dat spitst zich toe op de tempel, op de dagelijkse dienst van God, op de waarheid van Gods instellingen; en het lukt nog ook (vers 11 en 12).

Historisch klopt dit precies. In zijn regeringsperiode heeft koning Antiochus een opmars gemaakt tot Jeruzalem. Hij verwoeste opnieuw de net opgebouwde tempel, vernietigde de tempeldienst en vermoorde vele priesters en talloze Joden. Een zwarte bladzijde uit de historie van Israël.

Maar God laat aan Daniël zien: hoe moeilijk het ook is, de dienst zal hersteld worden en het heiligdom zal worden opgebouwd. God de Heere regeert!

Wij leven als het ware in de dagen van koning Antiochus. De boze valt op alle manieren aan om de dienst van God te ondermijnen. Je ziet het in de kerk als geheel – met pijn in het hart moeten we constateren dat kerkelijk leven zo kwetsbaar is. Maar we zien het ook in ons persoonlijk leven: geloof, gebed, omgang met het Woord, gehoorzaamheid, volgzzaamheid, getuigenis – het staat allemaal onder druk.

Twee dingen die we moeten leren. Ten eerste: laten we met deze ontwikkelingen rekening houden, trouw en standvastig zijn, door te zien op Jezus Christus en Zijn kruis. Ten tweede: laten we grote verwachting hebben van deze Zaligmaker, Die alles regeert. Het is altijd weer 'tot de bestemde tijd die God vastgesteld heeft'. Hij regeert! Houdt moed!

## Liturgie

Voorzang: Psalm 132: 5

Votum en groet

Zingen: Psalm 48: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank lied 230: 1, 3 en 5

Gebed

Lezen: Daniël 8: 1- 27

Tekst: 9-12

Thema: opstand tegen de dienst van God

Kindermoment

Zingen: Psalm 79: 1 en 5

Prediking

Zingen: Psalm 46: 3 en 5

Dankgebed

Zingen: Psalm 135: 12

Zegen

## Verdiepingsvragen

- 1 Op welke manier ervaart u dat we in roerige tijden leven, zowel kerkelijk als persoonlijk?
  
- 2 Antiochus heeft het voorzien op de dagelijkse dienst van God. Op welke wijze zien we in onze tijd dat de boze onze dagelijkse omgang met de Heere wil ondermijnen?
  
- 3 Op welke manier vertroost ons het visioen van Daniël in onze tijd?
  
- 4 Hoe kunnen wij trouw en standvastig zijn? Waarom is het zo troostvol om op Christus te zien en het van Hem te verwachten?