

WELKOM!

Mijn naam is.....

Met wie kijk je samen naar de kerkdienst?

Wie zit(ten) er naast je?



Hier kun je de psalmen en liederen schrijven, die we zingen



Welke vind je het mooist?



De Heere God gaf de 10 geboden aan Zijn volk. Zoek de verschillen!

Wat lezen we uit de Bijbel? Hieronder een leuke puzzel.....

k	l	a	a	g	l	i	e	d	e	r	e	n
h	p	j	r	i	c	h	t	e	r	e	n	a
a	m	s	p	r	e	u	k	e	n	e	s	h
b	i	j	a	n	e	h	e	m	i	a	a	u
a	c	o	m	l	g	e	n	e	s	i	s	m
k	h	e	o	j	m	a	s	u	d	o	x	e
u	a	l	s	i	r	e	m	u	n	j	o	b
k	o	n	i	n	g	e	n	h	o	s	e	a

Heb je de Bijbel bij de hand? Streep 15 namen van de Bijbelboeken wegstrepen. Voorin de Bijbel vind je namelijk alle namen van de Bijbelboeken op een rij. Welk Bijbelboek kun je van de overgebleven letters maken?

Preek:



Waar gaat de preek over? Wat snap je niet en ga je thuis vragen?

Wat ga je onthouden?

Waar wil jij voor bidden?



Schrijf (aan je vriend(in)) waar de preek over gaat of maak een tekening die bij de preek past!