



Zondag 2 januari 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: prop. A.T. Maarleveld

Lied 705 (Hemelhoog)

Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt,
en dat Hij in ons midden zijn rijk van liefde bouwt.

Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

Wij willen samen delen met kind'ren klein en groot,
en net als Jezus geven aan anderen in nood.

Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

Wij willen samen leven, als vrienden verder gaan,
en steeds opnieuw vergeven wie ons pijn heeft gedaan.

Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

Wij willen samen spelen in huis en op de straat,
geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat.

Omdat wij kind'ren van de Vader zijn,
omdat wij kind'ren van de Vader zijn.

Lied 395 (Hemelhoog)

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken, als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken, waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen, als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.