



Zondag 2 januari 2022

15:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Bloemendal

---

**Lied 516:1 en 4 (Weerklank)**

Zalig, die in Christus sterven,  
de doden, die de hemel erven,  
voor wie Hij woning heeft bereid.  
Na de nacht van strijd en zorgen  
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen,  
ontwakend tot onsterf'lijkheid.  
Van moeiten rusten zij.  
Hun lijden is voorbij.  
Halleluja,  
bij 's Vaders troon  
wacht hen de Zoon  
hun werken volgen hen als loon.

Aarde, wijk uw schoon en luister,  
verkeert gij, zon en maan in duister,  
dan blijft Gods heerlijkheid de zon!  
Eeuwig heil voor de geslachten,  
waarop zij hier verlangend wachten,  
ontspringt uit U, o Levensbron!  
De wereld gaat voorbij,  
vast staat uw heerschappij,  
halleluja!  
Getrouwe Heer,  
vertoef niet meer,  
kom Jezus, ja kom haastig Heer.