



Zondag 9 januari 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: prop. A.M. van Manen

---

**Lied 64:1 en 2 (Weerklank)**

Laat ons niet langer vrezen  
voor oordeel, nood of pijn:  
als God voor ons zal wezen,  
wie zal ons tegen zijn?  
Hij, die zijn Zoon niet spaarde  
in Hem verzoening geeft,  
schenkt met Hem in genade  
wat ieder nodig heeft.

Wie zal nog schuldig noemen  
die God verkoren heeft  
en wie zal hen verdoemen,  
nu Christus eeuwig leeft?  
Hij is voor ons gestorven,  
heeft aan Gods recht voldaan.  
verzoening is verworven:  
wij mogen vrijuit gaan.