



Zondag 23 januari 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. D.G.F. de Bree

---

## Lied 69 (OTH)

Heer, U doorgrondt en kent mij;  
mijn zitten en mijn staan  
en U kent mijn gedachten,  
mijn liggen en mijn gaan.  
De woorden van mijn mond, o Heer,  
die zijn voor U bekend  
en waar ik ook naar toe zal gaan,  
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
elke dag.

Heer U doorgrondt en kent mij,  
want in de moederschoot  
ben ik door U geweven;  
U bent oneindig groot  
ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,  
U legt uw handen op mij  
en U bent voor mij en naast mij  
en om mij heen  
elke dag.