



Zondag 23 januari 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 495:1 en 4 (Weerklank)

Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.

Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.

Zie ons aan:

onze naam

had Gij opgeschreven

in uw boek des levens.

Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.

Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.

Uw gericht

schept ons licht,

waar wij onze wegen

kiezen met uw zegen

Lied 608 (Weerklank)

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Lied 260 (Weerklank)

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.

Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op 's Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.