



Zondag 30 januari 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 152 (OTH)

Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet, dat Gij onschuldig zijt!

Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen,
en wilde mijn Verlosser zijn.

Dat ik U dankbaar nader,
o Voorspraak bij de Vader.
Wat is uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daarom die wrede dood.

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede
en leid mij eens in 't Vaderhuis.