



Zondag 6 februari 2022

18:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. T.C. Verhoef

Lied 488 (Opwekking)

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet,
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen
diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.