



Zondag 13 februari 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

---

### Lied 475 (OTH)

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om een brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden, klein of groot,

Heus, Hij vergeet er niet één.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

## Lied 133 (OTH)

Zo lief had God de Vader ons,  
dat Hij zijn eigen Zoon zond  
tot heil van ons gebroken hart,  
omdat Hij ons zo kostbaar vond.  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn  
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;  
toch is het Jezus' bloed dat ons  
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O, zie de mens daar aan het kruis,  
met al mijn schuld beladen;  
beschaamd hoor ik mijn eigen stem  
Hem loochenen en smaden.  
Het was mijn zonde die Hij droeg,  
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';  
zijn laatste adem bracht mij hoop,  
zijn sterven werd mijn levenskracht.

Ik roem niet meer in eigen kracht,  
in gaven, in wat wijsheid is;  
ik roem alleen nog in de Heer,  
zijn dood en zijn verrijzenis.  
Hoe zou ik delen in zijn loon,  
de zege die Hij heeft behaald?  
Maar dit weet ik met heel mijn hart:  
zijn offer heeft mijn schuld betaald.