



Zondag 20 februari 2022

18:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. M. van de Ruitenbeek.

Lied 221: 2, 3 (Weerklank)

Jezus, mijn Verlosser, leeft,
Eenmaal zal ik bij Hem wezen.
Daar Hij eeuwig leven geeft,
Waarvoor zou ik dan nog vrezen?
Hij is 't Hoofd dat aan mij denkt,
Dat zijn leden bij zich brengt.

Deze hoop op Hem, mijn Hoofd,
Houdt mij hecht aan Hem verbonden
En de hand van mijn geloof
Heeft in zijn hand kracht gevonden:
Dood, ik vrees uw macht niet meer,
Eeuwig ben ik van mijn Heer.