



Zondag 20 februari 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. L. Plug

Kinderlied: 556 (OTH)

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al zou je door het vuur gaan
je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al ga je door rivieren
Ze spoelen ze jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En als de anderen je plagen
Misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je

Lied 256 vers 1 en 3 (Weerklank)

Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon,
en Christus zal over u lichten!

Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon,
voordat Hij als rechter komt richten!

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot.

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

Gelukkig degene, die wandelt in 't licht,

door Christus de doodsslaap ontrezen!

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,

't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.

Ontwaakt nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon.

Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon!