



Zondag 20 februari 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 400 (OTH)

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 448 (Weerklank)

Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven

Straks als er een nieuwe dag begint
En het Licht het van het duister wint
Mag ik bij Hem binnengaan
Voor Zijn troon gaan staan
Hef ik daar mijn loflied aan

Jezus leeft in eeuwigheid
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van mijn leven

Straks wanneer de grote dag begint
En het Licht voor altijd overwint
Zal de hemel opengaan
Komt de Heer er aan
Heffen wij dit loflied aan

Jezus komt in heerlijkheid
Zijn sjaloom wordt wereldwijd
Alle dingen maakt Hij nieuw
Hij is de Heer van ons leven

Lied 397 (OTH)

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.

Refrein

Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

Refrein

Ik verlang zo naar de dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik U mag herkennen aan uw stem.
(En) als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

Refrein (2x)

Lied 379 (OTH)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein