



Zondag 27 februari 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom

---

### **Lied 55 (Weerklank)**

Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden,  
is zelf het licht dat ruimte geeft,  
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,  
hun dode krachten deed ontvlammen,  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,  
met overdaad hen kwam verwarmen,  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,  
hun eigen oren deed geloven,  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

### **Lied 182 (OTH)**

Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
Het leven vond, want ik was dood  
En blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd  
Te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.  
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.