



Zondag 6 maart 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: prop. A.N.J. Scheer

---

### **Lied 158:1, 3 en 4 (Weerklank)**

O kostbaar kruis, o wonder Gods,  
waaraan de Prins der glorie stierf;  
ik wil om U zijn zonder trots,  
ik acht verlies wat ik verwierf.

O angst en liefde, ondereen  
vermengd als water en als bloed,  
zij wijzen naar het wonder heen  
van Hem die op de aarde boet.

Het rode bloed, zijn koningskleed  
bedekt het schandelijke kruis,  
dat wordt door alles wat Hij leed  
de levensboom van 't paradijs.

### **Lied 171 (Weerklank)**

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.  
Die vol ontferming ieder troost  
En alle schuld vergeeft.  
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,  
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,  
En wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuis gebracht.  
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,  
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
Dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,  
Dat uitstraalt van het kruis,  
dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,  
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
Dat de schuld der wereld op zich nam.