



Zondag 9 maart 2022

19:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Psalm 35:4, 5 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming)

Hoelang, Heer, ziet U het nog aan?

Kijk hoe die leeuwen naast mij staan.

Verlos mij of ik ga verloren;

geef dat het volk mijn lied mag horen.

Laat toch niet lachen wie mij haat,

wie oorlog zoekt en zint op kwaad.

Bijtende spot klinkt in zijn stem

wanneer hij roept: 'Kijk nou naar hem!'

U ziet toch ook dit alles, HEER?

Blijf dan niet ver en zwijg niet meer.

Sta op, mijn God, kom voor mij strijden.

Verdedig mij, sta mij terzijde!

U bent rechtvaardig, HEER, mijn God;

laat hen niet lachen om mijn lot.

Laat hen niet zeggen vol venijn:

'We kregen hem ten slotte klein!'

Laat wie om mijn ellende lacht,

vernederd worden en veracht.

Geef blijdschap aan oprechte mensen

die recht en vrede voor mij wensen.

Dan zeggen zij: 'De HEER is groot,

Hij hielp zijn dienaar uit de nood.'

Dan zal ik zingen voor altijd;

dan prijs ik uw gerechtigheid.

Lied 487 (Weerklank)

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort,
mijn bede tot U.

