



Zondag 13 maart 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. W.G. van Top

Lied 403 (OTH)

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gezang 430: 4, 5, 6 (LvdK)

Ik ging verdwaald langs vele wegen,

ik zocht U wel, maar vond U niet,

ik ging verblind het duister tegen,

ik minde wat de wereld biedt.

Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,

dat ik U heb herkend.

Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht?

Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.

Gij kuste met uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.

Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.