



Zondag 20 maart 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 302 (OTH)

De zon komt op, maakt de morgen wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.
Verheerlijk zijn heilige Naam.

Lied 429 (OTH)

Heel alleen in de hof,
zo alleen knielt de Heer.
Donker is het om Hem heen,
er is niemand meer.

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
kracht om te doen wat U wilt.
Geef Mij hoop en geef Mij kracht
om te gaan door de nacht.

Heel verdrietig en bang,
zo alleen vecht de Heer.
Help Mij, Vader, geef Mij kracht,
want Ik kan niet meer.

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
kracht om te doen wat U wilt.
Geef Mij hoop en geef Mij kracht
om te gaan door de nacht.

Heel alleen in de hof,
zo alleen gaat de Heer.
Om te sterven aan het kruis,
Hij bidt nog een keer.

Geef Mij hoop en geef Mij kracht
kracht om te doen wat U wilt.
Geef Mij hoop en geef Mij kracht
om te gaan door de nacht.

Lied 309:1, 3 en 4 (Weerklank)

Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind'ren tot Mij komen.

Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat G' ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.