



Zondag 27 maart 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 144:1 en 4 (Weerklank)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Wij willen worden als Hij,
elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

Lied 357:1 en 3 (Hemelhoog)

Mildheid en majesteit,
God in Zijn waardigheid,
werd in zachtmoedigheid
een mens zoals wij.
Heer van de eeuwigheid,
teder en toegewijd,
wast ons de voeten,
Hij werd nederig en klein.

O, wat een heerlijkheid,
mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem,
want dit is uw God.
Dit is uw God.

Wijsheid uitzonderlijk,
God ondoorgrondelijk,
heeft ons zo wonderlijk
Zijn liefde betoond.
Brengt ons barmhartigheid,
schenkt ons standvastigheid.
Tilt onze mens'lijkheid
omhoog tot Zijn troon

O, wat een heerlijkheid,
mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem,
want dit is uw God.
Dit is uw God.