



Zondag 3 april 2022

18:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. L. L. van den Dool

---

### **Gezang 49 (Herv. bundel)**

Jezus, leven van mijn leven,  
Jezus, dood van mijne dood,  
die voor mij U hebt gegeven,  
in de bangste zielennoed,  
opdat ik niet hoop'loos sterven,  
maar uw heerlijkheid zou erven,  
duizend, duizend maal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen  
lasteringen, spot en hoon,  
zijt gebonden en geslagen,  
Gij, des Vaders eigen Zoon,  
om van schuld en eeuwig lijden  
mij, verloor'ne, te bevrijden,  
duizend, duizend maal, o Heer,  
zij u daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,  
Heiland, die mij hebt gezocht,  
die mijn boeien hebt ontbonden,  
en voor God mij vrijgekocht,  
ik, onrein in schuld verloren,  
ben opnieuw in U geboren:  
duizend, duizend maal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,  
voor uw bitt're bange nood,  
voor uw heilig, biddend strijden,  
voor uw trouw tot in de dood,  
voor de wonden, U geslagen,  
voor het kruis, door U gedragen;  
duizend, duizend maal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer!