



Zondag 3 april 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. W.C. Polinder

Lied 448 (OTH)

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Lied 148 (Weerklank)

't Is middernacht en in de hof,
Buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof
De Levensvorst; in Zijn gebeên
Doorworstelt Hij zijn strijd alleen.

't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong'ren slapen bij die strijd;
En missen, afgemat in rouw,
De aanblik op des Meesters trouw.

't Is middernacht, maar Jezus waakt,
En 't zielelijden, dat Hij smaakt,
Bant uit Zijn hart de bede niet:
"Mijn Vader, dat uw wil geschied".

't Is middernacht, en 't Vaderhart
Sterkt en verstaat de Man van smart,
Die 't enig lijden, dat Hij torst
Ten eind doorstrijdt als Levensvorst.