

# Belijdenisdienst Dorpskerk Bodegraven



Liturgie voor de dienst van Openbare belijdenis van het geloof op zondag 10 april 2022

Voorganger : ds. A. Baas  
Organist : Arjen van Vliet  
Koster : Jaco Bouwman

## **Orgelspel**

### **Mededelingen**

#### **Bij binnenkomst van kerkenraad en belijdeniscatechisanten zingen we staande Weerklank Lied 433**

Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwige, ongeziene,  
looft Uw liefde en zingt ervan.  
Alle engelen, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm u over ons,  
open Uwe vaderarmen,  
stort Uw zegen over ons,  
neem ons op in Uw erbarmen.  
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan –  
laat ons niet verloren gaan.

#### **Stil gebed (staande)**

#### **Votum en Groet (staande / hierna gaan we zitten)**

#### **Aanvangstekst: Lukas 22 vers 31b en 32a**

*... zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar  
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt...*

## **Zingen: Psalm 36 vers 2**

*Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;  
Uw waarheid tot de wolkenboog;  
Uw recht is als Gods bergen;  
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,  
En zegent mens en beest, en doet  
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.  
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!  
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!  
Hier wordt de rust geschonken;  
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt  
en volle beek van wellust maakt  
Hier elk in liefde dronken.*

## **Verootmoediging**

### **Zingen: Weerklank 492 Agnus Dei**

Lam van God, Lam van God,  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, ontferm U,  
Heer ontferm U over ons.  
Heer ontferm U over ons.

Lam van God, Lam van God  
dat de zonde der wereld draagt.  
Heer, geef vrede  
Heer, geef vrede overal.  
Heer, geef vrede overal

**Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door  
de Heilige Geest**

## Schriftlezing: Johannes 17

1. Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,
2. zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.
3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
4. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
5. En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.
6. Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.
7. Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.
8. Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.
9. ***Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.***
10. En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in hen verheerlijkt.
11. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.
12. Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.
13. Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
14. Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15. ***Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.***

16. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.  
17. Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.  
18. Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.  
19. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.  
20. ***En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,***  
21. opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

### **Zingen door kinderen OTH 376 'Als je bidt zal Hij je geven'**

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,  
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden, klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je Mijn Vader iets wilt vragen,  
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

### **Kindermoment**

## **Zingen: Psalm 68 vers 10**

*Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil;  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
Ons 't eeuwig, zalig leven  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
Zelfs bij het naad'ren van de dood,  
Volkomen uitkomst geven.*

## **Preek 'De Voorbidder'**

## **Zingen: Psalm 118 vers 7 en 14**

*De HEER is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing;  
Hij was het, die mijn heil bewerkte,  
Dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent weergalmen  
Van hulp en heil ons aangebracht;  
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:  
"Gods rechterhand doet grote kracht."*

*Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
Verhogen Uwe majesteit;  
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  
U prijz' ik tot in eeuwigheid.  
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven.  
Want goed is d'Oppermajesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!*

## **Openbare Geloofsbelijdenis door:**

Cornelis Pieter Willem De Groot  
Norine Kattenberg  
Koen Meijer  
Anke Meijer – geb. van Kralingen  
Willem Jan Reijm  
Suzanne Helena Reijm geb. van Duuren  
Pieter Adriaan Verkerk  
Bastiaan De Vries  
Nicky Middel (Nicky zal ook gedoopt worden)

## **Lezing formulier**

## **Stellen van vragen en de beantwoording**

## **Bediening van de Heilige Doop**

## **Zingen door de Gemeente: Psalm 17 vers 4 (gewijzigd)**

*Maak Uwe weldaân wonderbaar,  
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden  
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,  
En hen beschermt in 't grootst gevaar.  
Wil hen Uw bijstand niet onttrekken;  
Uw zorg bewaak' hen van omhoog;  
Bewaar z' als d' appel van het oog;  
Wil hen met Uwe vleug'len dekken*

## **Zingen door hen die belijdenis deden: Weerklank 439**

Heer, U bent mij leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:  
één met God de Vader en verenigd met Uw volk;  
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;  
zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd  
en in Uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk

## **Dankgebed en Voorbede**

### **Zingen: Weerklank 366 vers 1 en 2**

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:  
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,  
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,  
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;  
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,  
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Nu ik van Hem mag zijn, word ik door Hem bewaard:  
zonder mijn Vader valt geen haar van mij ter aard  
en wat mij overkomt, werkt aan mijn redding mede.  
Zijn Geest doet mij met vreugd Hem dienen in dit heden  
en Hij getuigt in mij, is mij tot pand gegeven:  
Hij geeft mij heden reeds het eeuwig, zalig leven

## **Zegen**

## **Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

*U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

**Na afloop van de dienst** kunt u de nieuw belijdende leden Gods zegen toewensen in het koor van dit kerkgebouw

## Citaten uit de brieven van de belijdeniscatechisanten

 Vorig jaar stond ik nog niet 100% achter mijn keuze en het voelde op dat moment nog niet goed. Ik wilde nog meer gesprekken hebben met jongeren en ik wilde ook graag nog meer leren van iedereen en meer willen weten over de Bijbel (...) Daarnaast stonden er tussen mij en God een aantal dingen en dat moest ik voor mezelf eerst afsluiten. Hier heb ik ook weer van geleerd en heb ik gemerkt dat God echt in mijn leven werkt. Ik heb nog steeds mijn vragen en mijn twijfels, maar ik weet dat ik altijd bij God terecht kan ook al krijg ik niet gelijk antwoord. Vaak luister ik liederen of ik lees de bijbel en daarin vind ik rust voor mezelf. Zondag 10 April mag ik belijden dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis is gestorven en ik Hem heb aangenomen als mijn Verlosser. En nog steeds ga ik elke dag de strijd aan met alle zonde en de wereld die aan je trekt, maar ik weet dat ik de strijd niet alleen hoef aan te gaan. God is bij mij en Hij wil mij hiermee helpen en ik weet dat Hij mij nooit zal verlaten ondanks alles.

 (...) zij vertelde mij dat het (van Gods kant) zo een verloren bedoening nog niet is. Ik hoorde voor het eerst dat je om Gods genade te ontvangen, je niet door een diepe duistere lijdensweg hoefde te gaan. Ik geloofde het niet. Maar ze zei ga de Bijbel dan maar eens lezen, dan lees je vanzelf hoe het zit. Ik ben gaan lezen en toen kon ik er niet meer onderuit. Ik begon ook steeds meer te verlangen naar mensen die dit op de zelfde manier beleden. En ik besloot met haar mee te gaan naar de kerk. Zij deed een paar weken later belijdenis en toen kreeg ik ook een verlangen om belijdenis te doen van het geloof: dat Jezus is gestorven voor onze zonde en dat wij door Zijn genade zalig worden. Als ik er zo op terug kijk, zie ik dat Jezus mijn Herder is Die mij als afgedwaald schaap weer heeft teruggebracht. En ik vind het een heel groot wonder dat Zijn genade ook voor mij is. En met die wetenschap voel ik mij gelukkig en verwonderd. Daarom wil ik Hem alleen eren, dienen, lofprijzen en danken voor Zijn genade en goedheid.

 Het geloof is voor mij niet alleen een verhaaltje meer(...). De Heere Jezus is mijn Verlosser en Middelaar die alles heeft gegeven voor mij, ook al heb ik dat helemaal niet verdiend. Dit maakt dat het geloof een toevluchtsoord voor mij is geworden en een rode draad in mijn leven. Ik mag met mijn problemen en tekortkomingen naar de HEERE te gaan. Ik geloof dat Hij naar mij luistert en mij geeft wat ik nodig heb. Ik kan het niet langer laten om er openlijk voor uit te komen dat de Heere Jezus de enige en ware Verlosser is. Door dit te belijden voor de hele gemeente kom ik dichterbij de gemeente te staan. En dat wil ik omdat we als gemeente elkaar kunnen steunen en wij allemaal broeders en zusters van elkaar zijn en samen het lichaam van de Heere Jezus vormen.

 Dat ik hier sta, is Zijn weg met mij. Het is een weg die ik niet altijd heb begrepen. Terwijl ik soms dacht dat Hij er niet was, heeft Hij mij vastgehouden door Zijn liefde.

Geloven is af en toe nog steeds een strijd, maar ik ben Hem dankbaar dat er een groeiend verlangen in mij is om mijn leven op Hem te richten! God is er altijd! Op een berg en in een dal. Bij mijn doop heeft Hij 'ja' tot mij gezegd; en nu mag ik 'ja' tot Hem zeggen. Hem zij alle eer!

 De reden dat ik belijdenis van het geloof wil doen is, omdat ik de HEERE God dankbaar ben, dat Hij mij op zo'n jonge leeftijd tot Zijn kudde gebracht heeft. Daarom wil ik in het midden van Zijn gemeente, mijn liefde en dankbaarheid bevestigen. In de loop der tijd heb ik ontdekt dat, als ik zonder de HEERE geleefd had, ik het niet gered had of geen moed had (...) Ook probeer ik steeds te leven met het oog op de Heere Jezus, en Zijn geboden en wijsheden na te leven, omdat ik ook Hem uitermate dankbaar ben, voor Zijn liefde-offer, om mij vrij te maken van zonde en gebreken. Om te bevatten wat Hij allemaal gedaan heeft voor mij, las en lees ik nog steeds Filippenzen 2: 5-11. Ook hier haal ik kracht en moed uit!

 Ik probeer te verwoorden wat mijn hart zegt, en dat is de enige reden waarom ik voorin de kerk kan staan: Ik belijd dat ik Jezus nodig heb mijn hele leven, dat ik niet zonder Hem kan! Ik geloof dat Hij voor mijn zonden is gestorven, Hij heeft mijn straf gedragen.. hoe enorm groot en hoe zwaar moet dat kruis zijn geweest daar ook al mijn vele zonden ermee zijn betaald. God zij dank!

Daar waar ik vroeger geen zin in had, verlang ik nu naar. Wat toen voor mij onmogelijk was, dat maakte Hij mogelijk. We kunnen het niet vaak genoeg beseffen: alle dingen zijn mogelijk bij God!

En dan zing ik graag Psalm 68 vers 10....

 Waarom wil ik belijdenis doen? Of waarom zou ik überhaupt belijdenis doen? Deze vragen hebben me de afgelopen weken nog veel bezig gehouden. Ondanks alle tegenwerpingen die ik bedacht, heb ik ook een antwoord gevonden waarom ik het wel wil. Ik kan het niet meer laten, ik kan het nog uitstellen maar ikzelf ga er nooit “klaar” voor zijn. Het besef dat ik in zonden geboren ben, een zondaar ben en met de discipelen moet bidden om niet in verzoeking te komen (Lukas 22:40 en 46) doet me beseffen dat ik de vergeving en verzoening van Christus nodig heb in m'n leven; en dat ik het niet alleen kan.

 De afgelopen 2 jaar heb ik een andere kijk gekregen op het leven door het geloof. Niet één omslag punt waardoor alles is veranderd, maar geleidelijk door de weken/maanden heen. Vroeger ging ik op zondag naar de kerk, omdat dat normaal was en zo hoorde. Nu vind ik het fijn als ik op de zondag naar de kerk toe kan. Dat geldt ook voor de belijdeniscatechisatie iedere maandagavond. Horen over Hem geeft mij nieuwe motivatie en kracht voor de week. (...) Nu ga ik belijdenis doen van het geloof. Niet omdat ik mijzelf zo'n goede christen vind. Ik schaam me vaak als ik merk dat het geloof zo snel afzwakt in het dagelijks leven en ik mijn prioriteiten vaak zo verkeerd stel. Toch kan ik niet anders dan belijden dat ik geloof dat Hij de enige ware en levende God is! Waar ik zonder niet meer zou kunnen leven.

 Afgelopen periode ben ik veel aan het denken over een leven met God. Mijn vrouw en ik spraken uit dat we God niet meer kunnen missen. Hij doet zoveel goede dingen voor ons waar we ons niet eens altijd bewust van zijn. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren.(...) Allemaal redenen om God dankbaar te zijn. Daarom wil ik ook zo graag God binnen laten in mijn leven. Vaak schaam ik me nog hoe vaak ik God op de 2e plek zet in mijn leven. Ik ben me er van bewust dat ik Hem nog meer moet betrekken in mijn leven. De reden dat ik belijdenis doe is ook om te laten zien dat ik ook voor God wil kiezen. En hoop dat Hij ons altijd wil helpen om op het juiste pad te blijven.