



Vrijdag 15 april 2022

19:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

---

### **Geen liefde zo wonderlijk.**

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde zo ruim en rijk

ik kan er niet bij.

Uw liefde, o Vader is onverklaarbaar groot.

Uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde rijkt verder

en is zo nabij.

Uw liefde, o Jezus is mij te wonderbaar;

uit liefde stierf Gij aan 't kruis en liet mijn zonden daar.

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde is inniger

en maakt werk'lijk vrij.

Uw liefde, o Heil'ge Geest verbrak al mijn verweer;

uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer.

### **Lied 141 (Weerklank)**

Diep, o God, voor U gebogen,

Schuldig voor Uw hoog gericht,

Krijg ik tranen in mijn ogen,

Kleurt de schaamte mijn gezicht.

Maar geloofd zij Uw gena:

Jezus stierf op Golgotha;

Voor een wereld, diep verloren,

Gaf U Uwe Eengeboren

Om van schuld ons te bevrijden,  
Stierf uw Zoon de wreedste dood.  
Laat wie zich aan Hem wil wijden,  
Houden wat Hij ons gebod.  
Geef als zonde ons omringt,  
Jezus, dat Uw liefd' ons dringt  
Om altijd voor U te leven,  
Die zich aan ons heeft gegeven.

Jezus, Uw verzoenend sterven  
blijft het rustpunt van ons hart.  
Als wij alles, moeten derven,  
staat Uw liefd' ons bij in smart.  
Als ik eenmaal sterven moet  
En de angst mij beven doet,  
Laat Uw bloed mijn hoop dan wekken  
En mijn schuld bedekken.

Vader, vol van mededogen,  
zie ons arme zondaars aan,  
sla op ons uw vriend'lijk ogen:  
Jezus heeft voor ons voldaan.  
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,  
God neemt ons als zondaars aan.  
De verdienste van Zijn sterven,  
doet ons 't eeuwig leven erven.

### **Lied 149:4 en 6 (Weerklank)**

Alle leed hebt Gij geleden,  
Gij gedragen met geduld.  
Als een worm zijt Gij vertreden  
zonder schuld, om onze schuld,  
opdat wij door U verheven  
als verlost zouden leven.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgedaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.