



Vrijdag 15 april 2022

19:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 150: 1, 4, 9 en 10 (Weerklank)

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Lied 332 (Weerklank)

Kom, kom nu, want het is volbracht,
Al Gods gerechtigheid.
Kom, zie hoe uw Heer u verwacht,
Zijn tafel is bereid.

Kom, arme zondaars, neem nu aan,
Wat u Gods liefde biedt.
Hij gaf het, met uw nood begaan,
Hij schenkt het u om niet

Zijn Zoon is 't die in brood en wijn,
Zijn lichaam geeft en bloed.
Zo wil Hij ons tot trooster zijn
En schenkt on 't eeuwig goed.