



Zondag 17 april 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 167 (Weerklank)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwond, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan;
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Lied 172:3 (Weerklank)

God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen –
waarlijk, de Heer is opgestaan!

Lied 152: 1 en 4 (Weerklank)

Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt!

O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede
en leid mij eens in 't Vaderhuis.

Lied 437 (OTH)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan.
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Lied 176 : 1 en 6 (Weerklank)

In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de tot zijnen.
Eng'lenmond brengt het bericht
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat belooft werd is voldaan!
Onze Heer is opgestaan!

Ja, de Heer is opgestaan!
Gods bazuinen zullen klinken.
d' Eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heem'len zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan,
nu de Heer is opgestaan!

Lied 183 (Weerklank)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!
Vol van licht en luister daalt de engel af
En verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Redder van de Zijnen, twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
Laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!