



Zondag 17 april 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 184 (Weerklank)

Wees gegroet, o eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Jezus Christus, troost in alle smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deze rustdag, U gewijd,
draagt uw glans van heerlijkheid!

Op uw woord, o Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door uw Heil'ge Geest met kracht gedreven,
komen w' uit ons zondengraf.
Leer ons 't leven van de aard'te derven,
in uw kruisdood meegekruisigd, sterven;
en, herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

In uw hoede zijn wij wel geborgen,
ook als straks het oog ons breekt,
eenmaal zien wij toch de grote morgen
na de aardse lijdensweek.
Wat een dag van vrede zal dat wezen,
als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
mogen zien uw aangezicht,
leven in uw eeuwig licht!

Lied 581 (Weerklank)

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Jezus deed de dood teniet.

Zing daarom het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Vrouwen uit Jeruzalem,

kwamen vroeg en zochten Hem.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

En hoe groot was hun verdriet,

want zij vonden Jezus niet.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Maar een engel sprak hen aan:

Die gij zoekt is opgestaan.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Denkt toch aan zijn eigen woord,

dat gij vroeger hebt gehoord.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Hij, de grote mensenzoon,

gaat door 't graf heen naar zijn troon.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Zoek Hem bij de doden niet,

maar zing mee het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Lied 448 (Weerklank)

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,
En het Licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan.

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,
En het Licht voor altijd overwint,
Zal de hemel opengaan,
Komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 183 (Weerklank)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!
Vol van licht en luister daalt de engel af
En verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Redder van de Zijnen, twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
Laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!'

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!

Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,
Die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
Die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immer weer!