



Maandag 18 april 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 107 (OTH)

Christus onze Heer verrees,
halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!

Die ten dode ging aan 't kruis,
halleluja!

Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja!

Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!

Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!

Dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!

Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!

Eng'len juub'len hem ter eer,
halleluja!

Lied 427 (OTH)

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Jezus deed de dood teniet.

Zing daarom het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Vrouwen uit Jeruzalem,

kwamen vroeg en zochten Hem.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

En hoe groot was hun verdriet,

want zij vonden Jezus niet.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Maar een engel sprak hen aan:

Die gij zoekt is opgestaan.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Denkt toch aan zijn eigen woord,

dat gij vroeger hebt gehoord.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Hij, die grote mensenzoon,

gaat door 't graf heen naar zijn troon.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Zoekt Hem bij de doden niet,

maar zingt mee het hoogste lied.

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Lied 149:1 en 2 (Weerklank)

Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heeren wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilige reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heeren heiligdom.

Lied 306 (OTH)

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer,
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus .
Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Kondigt het aan door de kracht van zijn naam,
heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,
Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, redder en Heer.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.
Halleluja.

Heersen met hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam.
Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn,
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer.

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Psalm 25: 2 en 7

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

Lied 433 (OTH)

Maria kwam bij het graf en huilde om haar heer
De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling:
Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe,
Ze treurden om de Heer.
Waar moesten ze nu nog naar toe?
Hun meester was er niet meer.
Maar Maria riep plotseling:
Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft

Lied 127 (OTH)

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know: He holds the future
and life is worth the living just because He lives.

Lied 431 (OTH)

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

Lied 111 (OTH)

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht
Hem zij de glorie, want Hij die overwon
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon
Halleluja. Geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op zich nam