



Zondag 24 april 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: kand. G. Guijt

Lied 334 (Opwekking)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heilige Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik u toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heilige Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U, o Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven.
U volmaakt die volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,
vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heilige Geest,
stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Lied 58 (Opwekking)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.