



Zondag 1 mei 2022

18:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 507 (Weerklank)

Kom maar, Mijn kind, hier mag je schuilen
en zeggen al wat je bezeert.

Bij Mij is plaats om uit te huilen,
Ik droog straks je tranen weer.

Kom maar, Mijn kind, hier is Mijn liefde.
Al doet het leven telkens pijn,
Vergeef, vergeet maar wat je griefde,
Mijn zachte troost zal bij je zijn.

Kom aan Mijn hart, Ik zal je verwarmen
wat in jouw dagen is verkild.
Vlucht, bang en moe, maar in Mijn armen,
Ik ben het, die jouw onrust stilt.

Hier zijn Mijn handen, kind, zij vouwen
zich om jouw beide handen heen.
Bid maar om moed en om vertrouwen
en weet: Ik laat jou nooit alleen.

Kom ook, wanneer je niets kunt vragen,
voor elke verd're stap te moe.
Ik zal je door het donker dragen.
Kom maar, Mijn kind, kom naar Mij toe.

Lied 92 (Weerklank)

Het Lam, voor ons op aard' geslacht,
is eeuwig waard t' ontvangen
de wijsheid, rijkdom, eer en kracht
en dankb're lofgezangen!

Hij, die als Hogepriester leeft,
en met zijn Geest ons zegent,
Hij is 't, die moed en sterkte geeft,
wat kwaad ons ook bejgent.

Die in ons oog de moeite leest,
toont ons zijn medelijden;
Hij is, als wij, verzocht geweest
en sterkt ons, als wij strijden.

Hij komt en draagt de gloriekroon;
God toont zijn welgevallen
en geeft aan Hem, als Mensenzoon
het oordeel over allen.