



Zondag 1 mei 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. Nathan Noorland

---

### **Lied 315 (OTH)**

Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven.  
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.  
Heel mijn hart wil ik U geven.  
Want U bent de weg gegaan  
die mij redding bracht en leven.  
U daalde neer van Uw troon om mens te zijn.  
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.  
Van het kruis naar het graf.  
Uit het graf weer opgestaan.  
Heer, ik prijs Uw grote naam.

### **Lied 493 (Weerklank)**

O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.

O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.

Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.  
Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in 't hart.

### **Psalm 51:1 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)**

Heb medelijden God! Ik roep U aan  
omdat uw hart gevuld is met genade.  
Wis alle schuld weg, al mijn slechte daden.  
Mijn zonden blijven mij voor ogen staan.  
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.  
ik heb mij tegenover U misdragen.  
Welk vonnis U ook velst, het is terecht.  
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.

Zuiver mijn hart, God, wis mijn fouten uit.  
Vernieuw mijn geest, wil al mijn schuld vergeven.  
Ik kan alleen standvastig met U leven  
als U de ogen voor mijn zonden sluit.  
Geef mij de blijdschap die ik heb gekend,  
kracht door uw Geest om U opnieuw te eren.  
Dan leer ik wie verdwaald zijn wie U bent.  
Zij zullen luisteren en zich bekeren.

### **Lied 501 (OTH)**

Heer, U kent mij als geen ander,  
U weet of ik zit of sta.  
En U kent ook mijn gedachten,  
voordat ik iets zeggen ga.  
Dat u mij zo heel goed kent, Heer,  
daar snap ik dus echt niks van.  
't Is een wonder boven wonder,  
dat ik niet begrijpen kan.

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen  
of het verre oosten gaan,  
overal zult U mij leiden,  
U zult altijd naast mij staan.  
En u maakte heel mijn lichaam,  
telde ook nog al mijn haar.  
Nee, dit kan ik ook niet vatten,  
het is mij te wonderbaar.

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen.  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

En laat mij nooit alleen.  
En laat mij nooit alleen.

### **Lied 253 (Weerklank)**

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:  
laten wij anderen bloeden,  
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede.  
Spreek uw genezend woord vol macht,  
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.  
Spreek, dan keert alles ten goede.

Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen.  
Als onze hand uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen?  
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
neem ons, uw mensen, bij de hand.  
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren!  
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

### **Psalm 139:1, 5 en 14**

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

Al nam ik voor mijn vlucht te baat  
de vleug'len van de dageraad,  
al woond' ik aan de verste zee,  
uw hand gaat altijd met mij mee.  
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,  
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op den weg ten leven.

### **Lied 124 (OTH)**

Mijn Jezus, ik hou van U,  
Ik noem U mijn Vriend.  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend.  
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;  
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,  
want U hield van mij.  
Toen U aan het kruis hing,  
een wond in uw zij.  
Voor mij de genade,  
een doornenkroon voor U;  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden  
in leven en dood.  
En ik wil U prijzen,  
zelfs dan in mijn nood.  
Als ik kom te sterven,  
dan roep ik tot U:  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie,  
Uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij voor U,  
in uw heiligdom.  
Gekroond met uw heerlijkheid,  
zal 'k zingen voor U:  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu,  
maar nooit zoveel als nu.

### **Gezang 411: 1 en 6 (LvdK)**

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar te aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.