



Zondag 1 mei 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. G.M. van Meijeren

Lied 467 : 1, 4, 5 (Weerklank)

Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
U wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat goeds wij ooit ontvingen,
het was van U, o Heer.

O mocht ik U beminnen
gelijk U mij bemint,
laat heil'ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door schone schijn verblind!

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
Aan U blijft, Heer der heren,
mijn hele hart gewijd.
Ik kan zoveel ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
niets vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!