



Zondag 1 mei 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 289: 1 en 2 (Weerklank)

Wij willen deze dag U wijden,
tot U, o Jezus, dankbaar gaan;
de dag waarop, na al Uw lijden
U uit het graf bent opgestaan.
Uit deze dag verrijst ons leven,
nu God opnieuw begonnen is;
wij bidden of U ons wilt geven
de kracht van Uw verrijzenis.

Wij willen deze dag U wijden,
tot U, o Jezus, dankbaar gaan.
Uw kerk looft op gezette tijden
de daden die U hebt gedaan.
Zend dan Uw Geest hier in ons midden,
verlicht, vervul ons hart, o Heer.
Dan zal ons zingen, geven, bidden
geheiligd wezen tot Uw eer.

Lied 359 (Weerklank)

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.