



Zondag 8 mei 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

---

### **Niet alleen**

Als de nacht valt in je leven  
en je voelt je kil en koud.  
Zou er iemand om je geven,  
is er één die van je houdt?  
En je weet niet waar je heen moet,  
met je zorgen en je pijn.  
Weet niets beters te verzinnen,  
dan hier maar alleen te zijn.

En je zou wel willen schreeuwen,  
Mensen help, ik red het niet,  
Maar het duurt zo lijkt het eeuwen,  
Voordat iemand jouw nood ziet.  
En je weet niet waar je heen moet,  
Met je zorgen en je pijn,  
weet niets beters te verzinnen,  
dan hier maar alleen te zijn...

Ben je helemaal vergeten,  
wat je vroeger hebt gehoord?  
Eens heb jij toch ook geluisterd,  
Naar de lofzang en Gods Woord?  
Toen je jong en onbezonnen,  
dacht je eigen weg te gaan,  
is Hij aan je blijven denken,  
is Hij naast je blijven staan!

't Is de Heer, van dood en leven,  
die je moeilijkheden ziet.  
Hij heeft alles eens gegeven,  
staat je bij, ook in 't verdriet!  
Ja, op Hem kun je vertrouwen,  
Hij blijft altijd jou nabij.  
't is de Rots om op te bouwen,  
Hij wijkt nimmer van je zij!