



Zondag 15 mei 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 56 (Weerklank)

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok bent!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ik ga onder in ellend'.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik werk'lijk vruchtbaar zij!

Die groei kan ik mijzelf nooit geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,
ik blijf van U, blijf Gij van mij!
Uw liefde moet mij altijd leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn hart voor U gewonnen,
dan win ik steeds door U aan kracht!
Uw werk zo teer in mij begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Al wat verborgen lag, ontluikt,
het rijpt voor U, die het gebruikt.