



Zondag 15 mei 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 184 (Weerklank)

Wees gegroet, o eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Jezus Christus, troost in alle smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten;
deze rustdag, U gewijd,
draagt Uw glans van heerlijkheid!

Op Uw woord, o leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af;
door Uw Heil'ge Geest met kracht gedreven
komen w' uit ons zondengraf.
Leer ons 't leven van de aard' te derven,
in Uw kruisdood meegekruisigd, sterven;
en, herboren, opgestaan,
achter U ten hemel gaan.

In Uw hoede zijn wij wel geborgen;
ook als straks het oog ons breekt,
eenmaal zien wij toch de grote morgen
na de aardse lijdensweek.
Wat een dag van vrede zal dat wezen,
als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen,
mogen zien Uw aangezicht,
leven in Uw eeuwig licht!