



Zondag 15 mei 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

---

### **Psalm 139:7 (Weerklank)**

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,  
mij met Uw vingers aangeraakt,  
met toegewijde tederheid  
mijn nieren en mijn hart bereid.  
Mij in de moederschoot geweven,  
mij met Uw wonderen omgeven.

### **Lied 522 (OTH)**

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat  
tegen regen, tegen zonneschijn.  
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.  
U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats,  
U, o Heer.

In de schaduw van Uw vleugels  
wil ik schuilen, wil ik schuilen,  
in de schaduw van uw vleugels  
wil ik schuilen, o Heer.  
U bent mijn toevlucht,  
U bent mijn sterkte,  
U bent mijn schuilplaats,  
U, o Heer.

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat  
onder haar vleugels, waar het veilig zat.  
Zoals dat kuikentje, klein en teer,  
wil ik schuilen, o Heer.

### **Lied 318 (Weerklank)**

Zie onze kind'ren tot U gaan,  
o Vader, vol erbarmen.  
Wij vragen U in Christus' naam:  
Neemt U hen in uw armen.  
Geschapen zijn zij naar uw beeld;  
wil dat in hen herstellen.  
Dat eens ons kind van Christus weet,  
en zich bij U wil stellen.

Schenk hen uw zegen voor altijd,  
dat in hun kinderleven  
geloof mag groeien op uw tijd,  
en zij voor God gaan leven.  
Maak onze zwakheid tot uw kracht;  
wil ons tot voorbeeld wekken  
voor hen. op wie het leven wacht.  
Wil hen met liefde trekken.

### **Luisterlied tijdens de collecte**

Verberg mij nu  
onder uw vleugels Heer.  
Houd mij vast  
in uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan wordt ik stil;  
U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel  
in God alleen.  
Ken Zijn kracht,  
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan wordt ik stil;  
U bent mijn God.

### **Toekomst vol van hoop (Sela)**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.