



Zondag 22 mei 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

---

### **Lied 337 (Hemelhoog)**

De God van Abraham, Isaäk en Jacob,  
de God van Adam en Eva,  
van Jozua en Job.

De God van David, Elia en Mozes,  
de God van Esther en Jozef  
daar vertrouw ik op!

Want Hij alleen (Hij alleen)  
en niemand anders (niemand anders)  
Hij alleen (Hij alleen)  
is de ware God!

Hij heeft de hemel en aarde geschapen  
en zijn volk uit de slavernij bevrijd.  
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel  
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij.

Want Hij alleen (Hij alleen)  
en niemand anders (niemand anders)  
Hij alleen (Hij alleen)  
is de ware God!

### **Lied 466 (Weerklank)**

Al laat de zon zich niet meer zien aan 't einde van de nacht.  
Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht.  
Al ga ik door mijn zwaarste strijd dan nog zing ik Uw lof.  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.

Al kom ik in gevangenschap omdat 'k in U geloof.  
Al neemt men mij het leven af en word mijn licht gedoofd.  
Al word ik dag aan dag verleid, U bent en blijft mijn God  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.

Al is de dag gevuld met pijn en brengt de nacht geen rust.  
Al is aan 't einde van de lijn mijn heilig vuur geblust.  
Mijn God, ik ben U toegewijd, U bent mijn kracht mijn rots.  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.  
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, Uw liefde laat nooit los.  
U laat mij nooit meer los.