



Donderdag 26 mei 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 185 (Weerklank)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Lied 189:1, 5 en 6 (Weerklank)

Kroon Hem met koningskroon
het godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw'ge vorst
die 't heil voor mij verwierf!

Kroon Hem, de vredevorst.
Zijn koninkrijk breekt aan!
De oorlog wijkt van pool tot pool,
zijn vrede breekt zich baan.
De hooggelegen stad
weerspiegelt dan zijn licht.
Daar zingen volken straks zijn eer
in kleurrijk lofgedicht.

Kroon Hem, de hemelheer,
de schepper van elk ding!
Kroon Hem tot koning, die de naam
dan levensvorst ontving.
Ik geef u alle eer,
mijn lied is u gewijd,
die stierf en leeft en koning is
in alle eeuwigheid.

Lied 187:3 (Weerklank)

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

Lied 187:4 (Weerklank)

Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

Lied 446 (OTH)

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Daar zit Hij nu op de troon,
om te helpen en te troosten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Hij regeert met vaste hand,
van het westen tot het oosten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Toen de Heer was opgestaan,
is Hij weer teruggegaan
naar zijn Vader in de hemel,
daar kwam Hij vandaan.
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten.
Glorie voor de allerhoogste God.
Glorie voor de allerhoogste God.

Lied 471 (Weerklank)

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.