



Zondag 29 mei 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 441 (OTH)

Elk oog zal Hem zien als Hij komt
op de wolken, op de wolken.

Elk oog zal Hem zien als Hij komt
met macht en majesteit

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
op de wolken, op de wolken.
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
in 't huis van heerlijkheid.

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons, Hij is bij ons.
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.
Hij is bij ons voor altijd.

Psalm 141:9 (gewijzigd)

Doch op U zien mijn schreiend' ogen;
Op U betrouw ik in 't verdriet;
Verlaat mij, arme ziel toch niet.
O HEER, o eeuwig Alvermogen!

Lied 225 (Weerklank)

Wij wachten U, o Zoon van God,
wil spoedig ons verschijnen.

Dan delen wij in 't heerlijkst lot,
en zal ons leed verdwijnen.

Wie U gelooft,
verheft het hoofd,
heeft, Heiland, hoop gekregen;
U komt met rijke zegen.

Wij wachten op U; want U, Heer,
hebt ons hart ingenomen.

Uw woord belooft ons telkens weer,
dat spoedig U zult komen.

Dan zullen wij
U zo nabij,
in 't eeuwig hemelleven,
steeds lof en eer gaan geven.

Wij wachten op U, U zegt zelf:
de tijd is haast gekomen,
dat U, zoals U hebt beloofd,
vervult waarvan wij dromen.

U tegemoet,
in blijde stoet!

U gaat zich aan ons tonen,
wij zullen bij U wonen.